

# NYHETSBRÄV FRÅN GUN och ULF FRANSSON CACINE I SÖDRA GUINEA-BISSAU 2011



Klass 5



Datorundervisning



Biblioteket



Cacine

## Nyhetsbrev 3 / 19 mars 2011

Hej igen alla afrikaintresserade!

Efter sju timmars bilresa, 15 mil, så kom vi till Cacine 22 februari. Härligt ställe mitt i tropiska djungeln, men faktiskt också friskare klimat än i huvudstaden Bissau. Vi fick ett rum i Valbertos hus till vårt förfogande, med tvättrum och toalett och ”dusch”. Inga vattenledningar in men ut. Fungerar riktigt bra! Valberto har två solceller, så vi har ström till datorn och lyse på rummet! Internet finns däremot inte här. Enkel mobiltelefoni fungerar däremot på vissa ställen. Matlagning sker utomhus på kolspis.



Genomgång av arbetsschema med Valberto gällde under 23 februari. Skolan är uppdelad i tre olika pass. Förmiddag för de yngsta upp till 6:e klass, eftermiddag för 7-9 årskursen och kväll för 10:e och 11:e klass (lyceum=gymnasium ungefär). På kvällen används solcellsbelysning. Gun jobbar 15.30-17.00 och 19.00-20.30 med ”intensivkurs” i engelska för barn, ungdomar och vuxna från byn som vill lära sig från början eller lära sig lite mer. Cirka 30-40 elever i varje grupp och fler vill vara med. Skolan har lektioner måndag-fredag. Läromedel saknas, så det blir att skriva på tavlan och eleverna får skriva av. Mycket sång och eftersägning. En utmaning! Under karnevalsveckan har vi haft öppet-hus i biblioteket med datorerna, spelen och böckerna vi haft med från Sverige. Eleverna hade lov då.



Skolan har ca 390 elever, från två förskoleklasser upp till 11:e klass. Skolan är nationellt sett ett unikt exempel på en bra skola. Elever från hela landet finns här, tom från huvudstaden Bissau kommer studerande, eftersom skolan här fungerar som helhet och har engagerade lärare (som får betalt på rätt tid, till skillnad från många andra skolor). Det är ofta strejk på andra skolor på grund av utebliven lön.

Ulf jobbar i biblioteket fast tid mellan 10-12 och eftermiddag mellan klockan 15.30 – 17.00 samt i skolans lilla, men ändå, administration. Tillsammans med Valberto ska vi forma en konstitution för ett samarbete mellan skolor i Guinea-Bissau (nästan som en förbundsordning för ett kommunalförbund), där även organisationer och personer inom och utom landet kan vara medlemmar och stödja verksamheten inom olika områden som utbildning, kommunutveckling, hälso- och sjukvård och början till miljöfrågor

Vi jobbar även med finansiering av en radiostation i Cacine. Den nationella radion når inte till landets södra delar.

Lördagen den 26 februari fick vi en genomgång av nalu-kulturen. Mycket givande. På eftermiddagen var det dags för första havsbadet i Atlanten. Det stämde bra med tidvattnet. Högsta nivå omkring kl. 16. I övrigt är det alltid städning på lördagar som gäller i huset där vi bor. Tillsammans är vi ca 7 personer, en del kommer och går.

Vi äter frukost vid halvåttatiden och skolan börjar prick 08.00. Skolan är i gång till kl. 12.00 och med paus till 14.00. Sista lektionerna slutar 22.00.

Januari till april är varmaste perioden med ungefär + 35 på eftermiddagarna i skuggan (som högst har vi hittills haft + 37). Sedan går det ned till + 25 på nätterna. Regnet kommer i maj och då sjunker temperaturen till omkring +30 på dagarna. Så det är nödvändigt med en längre siesta på eftermiddagarna.

Vi äter tillsammans: frukost, lunch samt kvällsmat i huset där vi bor. Skoleleverna upp till 6:an får skolmat ca kl. 12 på skolan, ris med bönor.

Byns sjukhus har egentligen fantastiska lokaler men underhållet har saknats de senaste åren. Utrustningen har säkerligen varit uppdaterad från tid till annan, men just nu saknas en hel del och dessutom läkare. Vi har en del pengar hemifrån för hälso-och sjukvård och funderar just nu på den bästa användningen. Det kan bli att som inledning köpa städutrustning och lite verktyg när vi är i huvudstaden. Men vi skall fundera vidare på detta.



Byn består av lerhyddor, där de flesta har grästack och några har plåttak. Plåttaken skyddar husen bra, men långt ifrån alla har råd med detta. Här är huvudgatan ner mot hamnen i morgondis. Nya hus byggs hela tiden eftersom lermaterialet inte håller så många år. Nattfukten håller naturen grön här nere mot havet även under torrperioden.



Hamnen i byn har bytts mot en som inte är så beroende av tidvattnet och som ligger längre från byns centrum. Fisket sker i form av kustfiske med kanot och nät. Fiskare från byn blandas med kringåkande fiskare från framförallt Sierra Leone. Havsfisket är just nu utarrenderat till Japan, på gott och ont. Japanerna håller på att bygga hus för sitt projekt. De har lovat att ordna ström till byn och har redan borrar två brunnar. Vem tjänar pengarna på fisket? Balantakvinnorna fiskar med sina runda nät i floden för husbehov.

Vecka 10 var det karnevalsvecka med ledigt från skolan och i samma vecka var det helgdag för internationella kvinnodagen, 8 mars. Under vecka 12 är det den stora provveckan i alla ämnen och i alla klasser på skolan. Inte nationella prov precis, men ändå upplevs det som mycket viktigt av eleverna.

Vår plan var att åka till huvudstaden Bissau den 26-28 mars har vi fått senarelägga p g a snabbt påkommet studiebesök från USA (4 eller 8 personer). Men vi försöker att få igenom detta nyhetsbrev på annan internet-uppkoppling.

Hälsoläget är gott! Filtrerat vatten och välkockt mat! Rena händer!

*Med bästa hälsningar från*

*Gun och Ulf i Cacine*

