

# NYHETSREV FRÅN GUN och ULF FRANSSON CACINE I SÖDRA GUINEA-BISSAU 2011



Klass 5



Datorundervisning



Biblioteket



Cacine

## Nyhetsbrev 5 / 10 maj 2011

Hej igen alla afrikaintresserade!

Nu är vi åter på småländsk mark sedan några veckor och har fått känna en skön svalka. Känns bra att vara hemma igen och ta itu med det vardagliga sysslorna. Vi är tacksamma för att vi fick vara friska hela tiden. Malariamedicinen fungerade utmärkt och även det filtrerade vattnet.



Mathållningen var mycket sund, utan några fikapausar. Menyn bestod av ris och ris och lite fisk fem dagar i veckan, rökt, kokt, grillad med röd palmolja. Ibland fick vi höna och get. Maniok (cassava) och maniokbladsröra med lök och vitlök var andra nyttiga inslag. Vi bodde ju nära floden, så fisken var mycket färsk.

*Urholkade trädstammar är de vanligaste fiskebåtarna i byn.*



Det är ju en fantastisk möjlighet att få göra en meningsfull insats och under några månader i höst och under våren 2012, kommer vi att fortsätta. Exakt hur tiderna kommer att se ut är inte riktigt klart. Det beror lite på jobb här hemma och en del privata tider för vår familj.

Reflektionerna över ett utvecklingsland som Guinea-Bissau är många och ibland motsägelsefulla. Ungdomsrevolt finns inte riktigt på samma sätt som i ett antal länder i Afrika under senare tid. Varför? Här finns ingen stor utbildad medelklass och ingen enväldshärskare som suttit på makten i många tiotals år. Stamtillhörigheten är mycket viktig ute på landet med alla ceremonier och storfamiljförhållanden. Det finns en stor öppenhet vad gäller informationsflöde för den som har möjlighet till mobiltelefoni, internet, skype och mycket annan modern teknologi. Att se en jordbruksarbetande kvinna i södra landet prata i mobiltelefon är en vanlig syn. Ett stort problem är att endast hälften av alla barn går i skolan och vartannat barn dör före 5 års ålder.



Ett samhälle likt vårt svenska finns inte med myndigheter, kollektivtrafik, socialförsäkringar, fritt från korruption, el och VA, men som sagt mobiltelefoner finns i de flestas händer över hela landet och möjligheter att följa vad som händer i stora världen.

*Kollektivtransport med människor, getter, höns, palmolja mm.*

Vårt fortsatta arbete inriktas närmast på att mot slutet av oktober återvända till Cacine. I mellanperioden kommer vi att förbereda kommande engelskundervisning. Att undervisa helt utan läromedel känns inte rättvist. Textböcker och annat material skall inköpas så att nivån kan höjas ytterligare.

Ulf kommer att ha studievägledning för gymnasieungdomarna och visa på studiemöjligheter efter skolan i Cacine, i form av yrkesskolor och högre utbildning i Bissau.

Dessutom kommer vi att arbeta med att hjälpa till med att hitta lösningar för att förverkliga det nya radiostationsprojektet för hela Cacineområdet. Kontakter odlas med alltifrån Deutsche Welle i Bonn och till UNESCO i Paris. En "homem grande" (gammal man) i byn har redan skänkt mark för bygget. I anslutning till radiostationen kommer ännu ett hus att byggas för IT-undervisning, som kommer att rymma skolans alla datorer.

*"Homem grande" i rött hjälper till med mätningen av radiotomten tillsammans med kungen i byn, Valberto, Ulf m.fl.*



Vi har blivit kontaktade av ett antal intresserade personer och organisationer som på olika sätt vill stödja utvecklingsfrågorna i Cacine. Därför har vi sammanställt en informationsbroschyr, för att berätta mer om vad som är på gång. Vi bilägger den till nyhetsbrevet, som vi skickar den 10 maj från Kulladal.

Ha en bra sommar!

*Med bästa hälsningar från*

*Gun och Ulf, Cacine och just nu hemma i Kulladal*