

# NYHETSREV nr 3 /2012-03-15

## från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea Bissau



Cacine

Hej igen alla afrikaintresserade!

Nu är vi hemma igen efter vår tredje period i Guinea-Bissau och Cacine. Fantastiskt mycket har hänt under den senaste tiden. Japan-projektet invigs sannolikt under april. Förutom det småskaliga fiskeprojektet, har en djupborrad brunn med torn och 20 solceller byggts. Skolorna, sjukhuset och projektet kommer att få vattenledningar. Befolkningen kan hämta vatten vid vattenposter. Invigningen är planerad att ske i närvaro av den nyvalde presidenten (val 18 mars). I slutet av månaden är resultatet klart och en invigning kan planeras. Vi träffade en av presidentkandidaterna under ett kampanjbesök i Cacine den 12 februari. Henrique Rosa gästade vår by och höll tal. En gammal Sverigevän med flera svenska bekanta.

I övrigt avslutades vår vårperiod i Cacine med sedvanligt arbete (Gun engelska, Ulf bibliotek + radio). Fredagen den 17 februari firades Lärarnas dag i hela Guinea-Bissau, med högtidstal av Skolinspektionsdirektören från Regionen. Det kändes märkligt med en dag för en speciell yrkeskategori och särskilt eftersom alla lärare (i de statliga skolorna) strejkade, eftersom lönerna under tre månader inte hade utbetalats. Vår skola fungerar dock utan strejk till elevernas fromma. Dessa eviga lärarstrejker är en tragedi för detta land, som så väl behöver utbildningsinsatser, men det är ju klart, uteblir lönen månad efter månad så gäller ju strejk. Lärarfacket är starkt!



Vattentornet med solcellerna



Radiostationsbygget avancerar ordentligt och byggarbetet har kommit igång bra. Nu gäller bara att få upp bygget före regnperioden i maj. Men det bör gå bra. Nederdelen, upp till 1 m, kommer att byggas med block med cementinblandning. Allt för att termiterna inte ska ha en chans att förstöra byggnaden. Resten byggs med saltorkad lertegel. Takstolarna är klivna av sibipalmer, starkt och bra material. Taket blir av plåt.

Grunden till Radiostationsbygget

Gymnasistutbytet mellan vår skola och Brinellgymnasiet har vi förberett i Cacine så mycket det går. Vecka 46-48 kommer rektor Valberto samt en elev från nuvarande 11:e årskursen på besök till gymnasiet i Nässjö. En hel del andra besök i regionen blir det också samt sista veckan i Stockholmsområdet.

Under våren 2012 förbereder vi dessutom med ansvariga på Brinell och Rotary för urval av lämplig elev att åka till Cacine och Guinea-Bissau. Det finns dessutom en Rotaryförening i Bissau som vi kom i kontakt med under våra dagar i huvudstaden. Presidenten där ser fram emot ett besök.



Lite förändringar i vårt hushåll i Cacine kommer att ske till sommaren 2012. Edinilson från Brasilien åker hem efter två år som volontär för att fortsätta studera hemma i Sydamerika. Zalan från Ungern som varit lite av byggmästare, tidigare mellan 2008-10 samt sedan oktober 2011, åker också hem för att jobba som byggare i Ungern och sannolikt gifta sig, har vi förstått. Vi får avvakta och se hur andra nya medarbetare och volontärer rekryteras för kommande insatser.

*Adulai, Valberto, Ulf, Gun, Zalan (Ungern) och Edinilson (Brasilien) framför vårt lerhus.*

En spännande och udda händelse blev radioinslaget direkt i Lasso / Radio Jönköping onsdagen den 15 februari. Där hade vi möjlighet att rapportera i direktsändning under en bananplanta om vad som pågick för ögonblicket, tack vare Karin Selldén och övriga i studion.

Den här gången hade vi mycket med i vårt bagage: engelskaböcker, Fiskars-spadar, solcells-lampor, sjukvårds-utrustning till skolans hälsoklinik, fotbollar, hopprep, köttkvarnar (till jordnötter) och en hel massa andra bra, nyttiga och roliga saker. Eleverna i åk 11 fick varsin solcellslampa som en uppmuntran till fortsatta studier (även kvällstid i hyddan). Vilket jubel och applåder! Två skolor fick fotbollar samt en fotboll till kvinnorna i byn som bara kan spela om grabbarna lånar ut sin boll. Den 8 mars, Internationella kvinnodagen invigdes bollen vid fotbollscupen! En stor dag! Tack till alla som skänkt och på så sätt gjort livet roligare i Cacine!



*Karnevalen i februari, ett tillfälle till fest!*



*Kvinnorna klädda till fest för att ta emot en fotboll!*

Den 29 februari skickade scouterna in sin gemensamma ansökan till Världsscoutbyråns kontor i Nairobi, Kenya. Det tog ca 10 år med förberedelserna, så nu känns det som om alla insatser har varit väl satsade.

Nu när vi är hemma, fortsätter arbetet och planerandet från Småland. Vi är ute och visar bilder och rapporterar i olika sammanhang om arbetet. Det ska bli spännande att förbereda gymnasistutbytet samt vårt deltagande i en integrationsaktivitet den 15 september i Nässjö (Nässjö – en stad för alla), med presentation av radiostationsbygget i Cacine. Kontakter kommer att tas för diskussion om radioutrustning.

*Tack för allt visat intresse!*

*Med bästa hälsningar från Gun och Ulf*

*Tel: 0381-810 97*

Om du önskar alla breven läs: <http://fransson.se/cacine/> där du även hittar en allmän informationsbroschyr om vårt arbete. Vill du veta mer. Kontakta oss: [gun@fransson.se](mailto:gun@fransson.se) och [ulf@fransson.se](mailto:ulf@fransson.se)