



NYHETSBREV nr 5 /2012-12-17 från Gun och Ulf Fransson just nu hemma i Kulladal

Nu har vi precis avslutat första fasen av gymnasistutbytet mellan Cacine och Brinell-gymnasiet i Nässjö. Skolans rektor Valberto Oliveira och eleven Sana Queta har återvänt till Cacine precis när vintern kom till oss.

Ett intensivt program har genomförts under två veckor i Nässjötrakten och en vecka i Stockholm. Det var Rotary i Nässjö som kom med idén om ett utbyte mellan Cacine och Brinell. Det hela blev mer än bra. Vilken uppställning från skolan och många andra! Sana och Valberto var med på lektioner på förmiddagarna, åt skolmat och medverkade både på Brinell och på Parkskolan i Bodafors. Detta var oerhört uppskattat från båda håll. Som ni kan förstå var det många kulturkrockar hela tiden. Sana njöt av att få se hur allt fungerar här. Skolböcker, teknisk utrustning, skolmat som var **så** god, industriprogrammet där Sana fick svetsa, Särsgymnasiet med konsttillverkning, möten med skollidningen och mycket mer. De upplevde att allt var så välorganiserat, trevligt, lugnt och fritt från våld. Det positiva samspelet mellan elever och lärare var en viktig erfarenhet. Demokratibegreppet blev verklighet och jämställdheten mellan kvinnor och män var något som de hela tiden påpekade. All vänlighet som mötte dem hela tiden gladdede dem särskilt!



Kontrasterna var stora från att komma från Cacine och hit. Julia, Rickard och Signe som kommer att åka från Brinell till Cacine i slutet av januari, fick vara värdar för dem. De var med i deras klasser och även hemma hos dem. Hos de olika familjerna fick de vara med om att hugga gran, vara med om Luciatåg, en svensk jul med julklappsutdelning och julbord. På Spira konserthus var de med och lyssnade på svensk folkmusik. Sana fick spela trumma tillsammans med musikerna.



Första kontakten med is var i Stinsen Arena, den nya bandyhallen. Sana åkte lite stapplande till att börja med, men sedan bar det av i fart i 45 minuter! Han älskade alla nya sporter som bowling

(2 strikes direkt), simning och idrottslektioner. Dessutom imponerade han på alla eftersom han var så duktig.



Förutom skolbesök var det besök på Nässjö Stadshus, mjölkanalytiken i Fagerhult, Eksjöhus tillverknings, Rotary, Erikshjälpen, flera olika kyrkor, olika naturupplevelser, scoutmöten, möte med Mixemblem-kören, Nässjö närradio, Radio Jönköping mm. I Kulla kapell var det Afrika afton med bildvisning. Sana sjöng och spelade trumma helt fantastiskt.



Innan vi reste till Stockholm hann den första snön komma. Vilken upplevelse att få göra snöbollar hemma hos oss i Kulla! Det var där de bodde under besöket.

Dags för packning och avresa till Stockholm. Allt gick över förväntan. Riksdagen blev en höjdare där de träffade på Fredrik Reinfeldt tre gånger. Två riksdagsmän hemifrån tog hand om oss och guidade runt i hela Riksdagshuset. Lunchen intogs i deras restaurang. De imponerades av demokratin återigen!

Mer ur programmet: Adventskonsert, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska Museet, tunnelbana, bussar, spårvagn, rulltrappor, hissar, Gallerian, Claes Ohlsson, julskyltning, Gamla Stan.

Teresa Andersson i Uppsala bjöd oss på afrikansk middag. Hon överlämnade en massa böcker om Guinea-Bissau på portugisiska, sådana som de aldrig hade sett.

Besöket på Sveriges Radio blev riktigt bra, med direktsänd lunchkonsert och guidning i hela Radiohuset. Mycket viktig information om radiosändningar fick de med sig i bagaget. Radiostationen i Cacine är nu färdigbyggd och väntar på utrustning.



Det känns lite konstigt att inte ha Valberto och Sana här längre. Det var intensivt men roligt.

Tack till er alla som ställde upp och gjorde det så fantastiskt intressant!

De var verkligen nöjda med att ni tog hand om dem och visade på alla möjliga och omöjliga saker och seder. Nu har de kommit fram till sina destinationer.

Sana har skrivit ett fantastiskt brev där han tackar för allt som han har fått uppleva och se - sånt som han inte ens trodde fanns. Det är så mycket som har gjort honom glad och det kommer han att bära med sej resten av livet och han kommer aldrig att glömma det. Det var mycket som han stötte på och gjorde för första gången i sitt liv. Som ni förstår så är han mycket tacksam för att han fick komma hit och var med alla er.



Signe Davidsson, Rickard Karlsson och Julia Vändal kommer att resa till Guinea-Bissau veckorna 5-7 2013 för att göra motsvarande besök därnere. (Här sitter de framför modellen av radiostationen i Cacine)

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Gun och Ulf

Hemsida: www.fransson.se/cacine

Gåvor till Cacine kan sättas in på Bodafors KFUK-KFUM scoutkårs plusgiro: 23 27 33 – 6 märk med: Cacine



Adress till Sana Queta och Valberto Oliveira
a/o AAEGB
C.P 295
Bissau
Guinea-Bissau (West Africa via Portugal)

